

In januari stuurden wij u ons uitgebreide jaarverslag. Inmiddels zijn we al weer een paar maanden terug vanuit Guatemala met.....alweer nieuwe projecten. Ook bij het zesde dorp waar wij een waterleiding lieten aanleggen stroomt water uit de kraan. Hieronder een kort verslag van ons projectbezoek begin dit jaar.

[Bezoek aan project in Sierra de Chama \(project 2014\) – 18 januari 2016](#)

We bezochten zoals gebruikelijk een dorp waar al een waterleiding was aangelegd om te horen en te zien of alles naar wens functioneert. Adicay, onze partner houdt altijd de vinger aan de pols bij pas gerealiseerde projecten. De vrouwen vertelden heel tevreden te zijn met hun kraan: hun kinderen waren schoon, de was wordt voor de deur gedaan, ze hoeven niet meer naar de rivier en er is drinkwater uit de kraan. Een hele verbetering!!



*Ontvangst in Sierra de Chama*



*een dikke straal water*



*blij met drinkwater*

[20 januari 2016 Feestelijke inauguratie van de waterleiding met 57 kranen in Samilha1](#)

Eind december 2015 was het dan zo ver en kon het systeem in Samilha1 getest worden. Uit alle kranen komt water!!!! Opnieuw een geslaagd project en dit keer heel blije en tevreden gezichten tijdens de inauguratie.

In tegenstelling tot vorig jaar, toen we een sceptische gemeenschap aantroffen, was er nu groots uitgepakt en was het dorp feestelijk versierd. Dit keer waren er alleen maar tevreden en blije gezichten toen Jan en Ineke de Smidt samen met de kersverse Ayuda Maya-ambassadeurs Jan Hendriks en Alda Haegens onder de ogen van een bevriend stel (donateurs Ronald van Alebeek en Mariëlle van Bracht) en wereldfietsers Frank van Rijn het watersysteem openden. In totaal kostte dit project € **46.320** (inclusief de bijdrage van Wilde Ganzen). Dit was iets meer dan begroot door negatieve koersverschillen Euro/Quetzal.



*Ontvangst in Samilha1 met wierook*



*en een optocht met ballonnen*



*onthulling van de plaquette*



*met veel vlagvertoon*



*diploma's voor de fontañeros*



*de kraan opengezet*

### Nieuwe projecten

Dit keer kwamen we terug met maar liefst twee projecten die we, om kosten te besparen, tegelijkertijd willen uitvoeren. Op 19 januari 2016 bezochten we de twee dorpen die ons om hulp hadden gevraagd.



*Mayaceremonie*



*aandachtig gehoor*



*tijdens de vergadering*



*Maria Coc Ixchil(60)*

In Salac2, een dorpsgemeenschap met 34 families (totaal 195 personen) is een groot probleem door de zeer verouderde waterleiding. Die is sinds 2007 niet meer goed omdat een ander, hoger gelegen, dorp de bron ernstig vervuult. We hebben met eigen ogen gezien dat het water uit de kraan erg vuil is. Zodra je de kraan opendraait komen er eerst beestjes uit. De laboratoriumtest wees uit dat een ontelbaar aantal bacteriën (vooral de E-coli bacterie) het water ernstig vervuilen.

Er is op een andere plaats een schone bron aanwezig van waaruit een nieuw systeem kan worden aangelegd. De mensen smeekten ons om hulp; de burgemeester heeft geen geld noch interesse om te helpen.

Slechts 15 autominuten verderop ligt El Corozal waar 118 families wonen (totaal 576 personen). Zij hebben gevraagd om 97 kraanaansluitingen, sommige families wonen bij elkaar. Hier moeten de mensen het water uit een vervuilde rivier halen. De kinderen zien er slecht uit met een fletse huid en doffe ogen. Ook hier gaf de laboratoriumtest aan dat het water vervuild is met E-coli.

Omdat de dorpen zo dicht bij elkaar liggen is het kostenbesparend deze twee projecten in één keer te doen. Immers, zo besparen we op transportkosten, de technicus en de trainer hebben slechts 1 x reiskosten en kunnen op één dag twee projecten bezoeken enz. enz.

We gaan de twee dorpen Salac2 en El Corozal (bijna) 800 mensen voorzien van een kraan met schoon drinkwater!



Dan slaan we **TWEE VLIEGEN IN ÉÉN KLAP**:

De kosten voor deze beide projecten samen bedragen 559.312,19 Quetzales, **omgerekend ca.€ 69.000**. We zijn weer aan de slag gegaan om dit (grote) bedrag bij elkaar te krijgen. We zijn blij te kunnen melden dat ook deze aanvraag is goedgekeurd door Wilde Ganzen, waardoor de kosten voor ons 1/3 deel lager uitvallen.



Dit betekent dat wijzelf ca. **€ 46.000** bij elkaar moeten zien te krijgen.

### **Sieraden en mooie andere spulletjes in het Drents Museum in Assen**

Ook dit jaar namen we weer veel sieraden mee terug uit Guatemala, geholpen door Jan en Alda en Ronald en Mariëlle. Doordat het **Drents Museum** in Assen tijdens de grote Maya-tentoonstelling bereid is gevonden om in de museumwinkel onze sieraden te verkopen ging een groot deel van onze collectie die kant op. Inmiddels hebben zij de 100.000ste bezoeker dit jaar al mogen verwelkomen en mede door dit succes worden onze producten heel goed verkocht. De tentoonstelling is er nog tot 4 september. Tijdens een familiedag waren wij er ook met een informatiestand en kinderen konden als Maya gekleed op de foto.

**Frank van Rijn** -wereldfietser- heeft er twee lezingen gegeven en zijn honorarium van € 600 aan ons geschonken. Inmiddels zit Frank al weer op de fiets richting Griekenland. Maar in oktober is hij terug en wil best nog eens een lezing geven over zijn tocht door Guatemala. Dus als u interesse heeft hiervoor....laat het ons weten.

### **Andere acties**

Gelukkig hebben wij zelf ook nog genoeg mooie spullen voor de verkoop.

Na een presentatie voor de Seroptimistclub SHE in Epe bij Café de Middenstip, bood de uitbaatster Annet Huijbens spontaan aan onze sieraden te willen verkopen vanuit haar eetcafé!!

En zo worden wij vaker verrast door spontane acties voor Ayuda Maya. Zoals **Leonie Bos** die, omdat zij haar Eerste H. Communie deed, samen met de andere communicantjes klusjes opknapte voor een goed doel. Wij waren blij dat wij de uitverkorene waren. Binnenkort gaan we naar Noord-Groningen om het geldbedrag in ontvangst te nemen samen met het geld wat tijdens de dienst hiervoor is gecollecteerd.

Ook verrast werden wij doordat de kerkdienst tijdens het **Steggerdafeest** haar collecte hield voor onze waterprojecten. Opbrengst € 201,25. Hartstikke mooi.

Opnieuw mochten we van **Emmaus in Haarzuilens** een prachtig bedrag ontvangen van € 3.000. Dit alles komt uit de opbrengt van de heel grote en succesvolle kringloopwinkel. Het is de moeite waard om daar eens een kijkje te nemen. Het is een Top10 kringloopwinkel.

De kringloopwinkels doen het goed en ook **Emmaus Bithoven** honoreerde onze aanvraag en doneerde € 3.000. Wat is het toch heerlijk om te weten dat op deze manier de opbrengst van gebruikte en overtollige spullen een nieuwe bestemming krijgt.

En drink onderweg dan een kopje **Mocca d 'Or** koffie. Zij sponsoren ons nu al enkele jaren. En het geweldige bedrag van maar liefst € 5.000 kregen wij op onze rekening gestort.

Natuurlijk liggen onze sieraden ook weer op de vaste verkoop-plekken en op onze mooie ingerichte kraam tijdens beurzen en markten. Gelukkig is onze immer actieve ambassadeur Sjoukje Dijkstra weer helemaal in de running.

Voor data van markten verwijzen wij naar onze facebookpagina <https://nl-nl.facebook.com/StichtingAyudaMaya> en website [www.stichtingayudamaya.nl](http://www.stichtingayudamaya.nl)



*Mobisunlamp in Santo Domingo*



*jonge bezoekerster in Mayakledij*



*lezing Frank van Rijn Drents Museum*

### **Behalve water ook licht?**

Een mogelijk nieuwe activiteit van ons is de Mobisun. Deze door zonlicht oplaadbare draagbare lichtgewicht zonnecel levert als hij volledig is opgeladen maar liefst 8 uur licht met de bijgeleverde lamp. Ook mobiele telefoons kunnen hierop worden opgeladen. Een bevriende relatie stelde enkele van deze Mobisuns beschikbaar. Misschien een idee voor de afgelegen dorpen die het zonder elektriciteit moeten doen? Zon genoeg daar, het bespaart de aanschaf van kaarsen, het is veiliger, schoner en spaart kosten uit voor het opladen van de mobiele telefoons. De kinderen kunnen hun huiswerk dan maken bij het licht van een lamp in plaats van bij een kaarsvlammetje.

Twee dorpsbewoners, mannen die bewezen hebben serieus en verantwoord met het hen toevertrouwde materiaal om te gaan, en daardoor een voorbeeldfunctie hebben in hun gemeenschap, kregen een Mobisun. We zijn erg benieuwd naar hun ervaringen.

## Bezoek Ana

Het gaat dus écht gebeuren. Ana, Maya-vrouw, oprichtster en directeur van Adicay komt naar Nederland. We zijn al druk bezig met de voorbereidingen. Ana zal ook enkele presentaties geven voor serviceclubs. We gaan uiteraard naar Wilde Ganzen en we laten haar natuurlijk ook iets van Nederland zien.

Een belangrijke datum mag u alvast in uw agenda zetten: Op: **zondag 11 september** houden we een feestelijke ontmoetingsmiddag in het Dorpshuis in Onna (vlak bij Steenwijk) voor donateurs, sponsors, vrienden en andere belangstellenden.

Iedereen is van harte welkom. Uiteraard vertelt Ana over de projecten en de leefomstandigheden van de allerarmste Maya's (wij zorgen voor vertaling). Er is een doorlopende fototentoonstelling en informatie over de projecten.

**Onze sieraden zijn die middag met korting te koop. Entree is gratis.**

U hoort hier binnenkort meer over maar vast staat dat het een gezellige, informatieve en interessante middag wordt.



*Ana tijdens een dorpsvergadering*